

Den Frie Kirke

Kirken for alle



Guds ønsker at alle bliver frelst

Jesus er Guds søn, han døde på korset for vores synder skyld, blev begravet, og genopstod på tredjedagen, og sidder i dag på tronen i Himlen ved Guds højre hånd.


Bibelen fortæller at, Jesus var ordet, som blev til kød. Et menneske født i en syndig krop, men levede sit liv syndfrit. Han gik rundt og fortalte at Guds rige er nær, helbredte al sygdom og lidelse blandt de mennesker som kom til ham. Jesus levede hele sit liv i lydighed til Faderen, og offerede sit blod på korset, for at vi kan få tilgivelse for vore synder, modtage frelsen og få del i Guds løfter.

For at modtage frelsen, og for at komme til tro på Jesus må man lære ham personligt at kende ved læse i Guds ord, Bibelen, bede til Gud og høre evangeliet om hvem Jesus er (Ikke var), for han er den samme i går, i dag og til evig tid.

Bibelen fortæller bl.a. om Guds frelsesplan, og hvordan at vi kan få forsoning og fælleskab med Gud i troen på Jesu Kristi navn.

Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. **1. Johannesbrev 5:13**

Gud, vor himmelske far, er nådig og barmhjertig og ønsker at alle bliver frelst.



Jesus sagde: "Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den der kommer til mig vil jeg aldrig vise bort."

Johannesevangeliet 6:37

"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let."

Matthæusevangeliet 11:28-30



Mennesket er skabt af Gud


Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde, Adam og Eva. Mennesket blev skabt til at leve i fællesskab med Gud og til at gøre, hvad der er hans vilje. Gud gav dem herredømme over alt på jorden. De skulle herske i Edens Have og leve sammen med Gud i al evighed.

Synden fjernede os fra Gud

Men Satan (slangen) fristede dem til at spise frugten af træet til kundskab om godt og ondt, som Gud havde sagt de ikke måtte spise af. De faldt for fristelsen og syndede. Da Adam og Eva første gang syndede, overgav de herredømmet over jorden til Satan. Synd adskilte dem fra Gud, og synd er nu en del af alle menneskers liv. - Arvesynden. Som konsekvens af arvesynden bliver vi alle født med et dødeligt legeme. Vi er alle efterkommere af de første mennesker, Adam og Eva.

Syndens frugt er død

Det er synd som afholder os fra at kunne modtage Guds kærlighed og velsignelse. At dø åndeligt betyder at mennesker bliver adskilt fra Gud.



Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise.
Gud sagde, at hvis vi spiser af den, eller bare rører den, så dør vi!
» I dør da ikke,« hvislede slangen. Men Gud ved, at i samme øjeblik
I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set,
og I bliver som Gud med evne til at skelne mellem godt og ondt.
1. Mosebog 3:3-5





Jesus gav sit legeme og blod for, at vi kunne forsones med Gud

For at åbne for fælleskab med Gud, skulle Guds egen søn Jesus Kristus ofre sig selv for os på korset. Så vi igen kunne få adgang til skaberen.

Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? [Romerbrevet 8:32](#)

Jesus døde på korset for vores synders skyld

Jesus døde for alle vores synder, så vi igen kan blive forsonet med Gud. Jesus betalte prisen med sit blod for vores overtrædelser og fejl. Så vi ved tro på ham kan blive fri fra Djævelens herredømme, i sygdom, mørke, fattigdom og åndelig død. Det var alt sammen en gave fra Gud, der gennem det Kristus gjorde, tilbyder fred, forsoning og fælleskab med sig selv og verden, ved at tilgive mennesker deres synder.

Kan man frelses uden tro på Kristus?

Nej, for alle har syndet. Alle har løjet, bagtalt og brudt Guds regler. Der er ingen, der kan leve op til Guds standard. Han er hellig. Det betyder, at alle har brug for en frelser. Den frelser er Jesus Kristus. Jesus levede et liv uden synd. Han gav sit liv og blod, som et sonoffer for alles synder.

Ingen kan komme til Gud, uden gennem Jesus Kristus

Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." [Johannesevangeliet 14:6](#)

Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. [Romerbrevet 3:23](#)

Ved Guds nåde er vi frelst

Nåde er at få alt for ingen ting. Nåde kommer fra det græske, som betyder gratis. Guds nåde er, at vi ikke skal gøre os fortjent til frelsen gennem gerninger men ved tro. Vi har alle syndet, og har brug for frelse, og den frelse får vi kun af Guds nåde, ved troen på Jesus Kristus.

Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst. [Eferserbrevet 2:4-5](#)

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. [Eferserbrevet 2:8-9](#)





Sand omvendelse

At omvende sig betyder at man ændrer sin indstilling, og måden man lever sit liv på. Omvendelse sker når vi indser at vi er syndere, og vi omvender os fra at forkaste Jesus Kristus, til helhjertet at tro på Jesus Kristus.

Peter svarede: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave." [Apostlenes Gerninger 2:38](#)

Troens dåb

Når vi lader os døbe i vand, bekender vi at det gamle syndige liv bliver begravet sammen med Jesus Kristus. Dåben betyder at vi skal opstå (ud af vandet) til et helt nyt liv i Kristus Jesus, hvor vi i Hans kraft lever i sejr over Satan, synd og død.

Da dåben betyder begravelse, er det vigtigt at man kommer helt under vandet.

Modtag Helligånden

Gud lover os at vi som kristne vil modtage Helligånden. Helligånden er Guds ånd som kommer til at bo i vores hjerte. Helligånden er vores hjælper og trøster.

"Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer." [Johannesevangeliet 14:26](#)

Helligånden bringer os til helliggørelse. Det betyder, at vi ved Helligåndens hjælp langsomt lærer at sige nej til alt det, som ikke hører Gud til og, ja til det, som hører livet med Gud til. Helligånden vil hjælpe os til at gå og vokse i kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Hvordan bliver man frelst?

Frelsen kommer når du inviterer Jesus ind i dit liv og i dit hjerte.

"For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejt ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse."

[Romerbrevet 10:9-10](#)

Sig ja til Jesus

At blive kristen er en guddommelig indgriben. Det sker, når du siger ja til Jesus og inviterer ham ind i dit liv. Så vil du opleve, at Guds liv bliver født ind i dit liv. Du bliver ikke en kristen af at gå i kirke, det sker kun ved et personligt møde med Jesus. Du kan ikke gøre dig fortjent til at blive frelst. Du kan komme til ham, som du er, med al din synd, skyld og smerte.





At bede er at snakke med Gud.

Bed denne bøn og tag imod Jesus i dit hjerte som Herre og Frelser.

Jesus, jeg tror du er Guds søn og vejen til Gud.

Jeg tror, at du døde på korset for mine synder.

Jeg beder om tilgivelse for mine synder.

Jeg vil invitere dig ind i mit liv og du skal være
min Herre og Frelser.

Jeg tror at jeg fra i dag af er et Guds barn
fordi dit ord siger det.

I Jesu navn, Amen!

Ved tro er Jesus nu Herre og Frelser i dit liv

Hvis du bad denne bøn oprigtigt i hjertet, er du nu et Guds barn, og et helt nyt liv begynder for dig. Der er glæde og jubel i himlen over ethvert menneske, som omvender sig.

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.' [Johannesevangeliet 1:12](#)

Bibelen siger om troen

For at forstå hvad tro er, må vi se hvordan Bibelen beskriver tro.

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
[Hebræerbrevet 11:1](#)

»Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror vi, og derfor taler vi også. [2. Korintherbrev 4:13](#)

For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. [2. Korintherbrev 5:7](#)

Nogen vil indvende: »En har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. [Jakobsbrevet 2:18](#)





Bibelen, Guds ord er levende og virksomt

Det er gennem ordet, at du møder Jesus, lærer om Guds vilje, og det hellige liv han kalder os til at leve. Når du læser i Bibelen, vil Helligånden åbenbare ordet, og gøre det aktuelt og levende for dig.

Læs gerne i Bibelen hver dag, det vil styrke din tro og give næring til din ånd. Start i Det Nye Testamente i evangelierne om Jesus.

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.

Romerbrevet 10:17

Kærlighedsbudet

Jesus siger "Et nyt bud giver jeg jer. Du skal elske Herren din Gud og du skal elske din næste som dig selv". Gud er kærlighed, og dette er kernebudskabet i kristendommen. Tro er virksom i kærlighed.

"Mester, hvad er det største bud i loven?« Han (Jesus) sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.< Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: >Du skal elske din næste som dig selv.< På de to bud hviler hele loven og profeterne."

Matthæusevangeliet 22:36-40

Gud ønsker at velsigne os kristne, som en kærlig far ønsker at glæde sine børn

Bøn - bed så skal I få

Gud har givet os mange løfter i Bibelen og han ønsker at vi tror på hans løfter.

Jesus siger "beder i Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det."

Johannevangeliet 16:23

"...Den, der tror på mig (Jesus), han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det." Johannevangeliet 14:12-14

Når du beder skal du tro, at Gud hører, og svarer din bøn. Bed til Gud om at hjælpe dig med udfordringer og problemer i dit liv. Du kan også bede for andre mennesker og tro på at Gud griber ind med helbredelse.

Tak Gud for at han svarer din bøn, og tro at han holder det han har lovet.

Gud lover, at han vil give os, det vi beder om, hvis det er i overensstemmelse med hans vilje, men han lover ikke, hvornår vi får det. Vær derfor tålmodig og udholdende i din bøn.



Gud tilgiver os vore synder

Hvis vi kommer til at synde, så lover Gud at han vil tilgive os, hvis vi bekender vores synder. Det betyder ikke, at vi som kristne kan fortsætte med at leve et liv i synd.

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” 1. Johannesbrev 1:9

Tilgivelse

Der er en kæmpe forløsende kraft i tilgivelse, når vi sætter mennesker fri, bliver vi selv sat fri for den sorg, smerte, bitterhed og vrede som sidder i vores hjerte. Vi kan trygt overgive vores smerter til Jesus, han har båret al verdens lidelse, og ønsker vi skal leve et liv i frihed.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Matthæusevangeliet 6:14-15

Fælleskabet med Gud

Troens dåb er en bekendelse af vores valg om at leve et nyt liv sammen med Gud. Men det er gennem vores daglige relation med Gud gennem Helligåndens ledelse, at vi modtager og mærker Guds nærvær og kærlighed.

Som i et ægteskab er det ringen, der er symbolet, og brylluppet begivenheden. Men det er den daglige relation mellem ægtefællerne, som binder dem sammen, og gør at kærligheden vokser.

Når du bruger tid på at læse i Bibelen, og når du beder opbygger du din relation med Gud gennem Helligånden. Snak med Gud ligesom du snakker med en kærlig far og bed om hjælp og vejledning. Gud svarer på forskellige måder bl.a. gennem dine tanker, indre billeder, drømme og mennesker han sender til dig. Del glæder og bekymringer med Gud og tak ham for alt.

Fællesskab med kristne

Kristne er alle en del af kristi legeme, og Gud ønsker, at vi skal være en del af et fællesskab, i troen på Jesus Kristus. Når du er sammen med andre kristne, kan det styrke dig i troen og hjælpe dig til at vokse i forståelsen af Guds ord.



Guds ord i det gamle testamente fortæller om det sande lys der var på vej ind i verden - Jesus er det sande lys som lyser i mørket

Dette siger Herren gennem profeten Esajas:

I nådens tid bønholder jeg dig;
på frelsens dag hjælper jeg dig.
Jeg danner dig og gør dig til en pagt med
folket, så du kan genrejse landet
og fordele de øde jordlodder.

Til fangerne skal du sige: Gå ud!
og til dem i mørket: Kom frem!
Langs vejene skal de græsse,
i det nøgne land finder de græsning.

De skal hverken sulte eller tørste,
hede og sol skal ikke plage dem,
for han skal føre dem i sin barmhjertig-
hed og lede dem til kildevæld.


Jeg gør alle mine bjerge til vej,
og mine veje skal bygges højt.
Se, de kommer fra det fjerne,
de kommer fra nord og fra vest,
de kommer fra Sinims land.

Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble,
bjergene skal bryde ud i fryderåb,
for Herren trøster sit folk,
han forbarmer sig over sine hjælpeløse.

Esajas' Bog 49:10-11

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert
menneske, var ved at komme til verden.

Johannevangeliet 1:9



Du er min lampe, Herre.
Herren spreder lys i mit mørke.
2. Samuelsbog 22:29

Han sagde: Det er ikke nok, at du som
min tjener skal genrejse Jakobs stammer
og føre Israels overlevende hjem;
derfor gør jeg dig til et lys for folkene,
for at min frelse skal nå til jordens ende.

Esajas' Bog 49:6

De folk som bor i mørket, har set strømmende lys.
Lyset er brudt frem hos dem som lever i dødens land
og bor i dødens skygge.

Matthæusevangeliet 4:16



Bibelen har mange profetier og løfter, hvor ørnen er beskrevet.

Joanna fik en vision, hvor Gud viste hende en ørn, der svævede højt over jorden. Visionen er blevet et kald om at frelse mennesker fra lyset til mørket.

Han giver den udmattede kraft, den kraftsløse giver han ny styrke.
Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder.
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.
De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.

Esajas' bog 40:29-31

Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden,
i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg:
Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

Jeg kalder en rovfugl fra østen,
fra det fjerne land ham, der udfører min beslutning.
Knap har jeg talt, så lader jeg det ske,
knap har jeg tænkt det, så gør jeg det.

Esajas' bog 46:10-11

Befalede du ørnen at stige så højt
og bygge sin rede på klippens top.

Jobs bog 39:27

Han mætter dit liv med gode gaver,
du bliver ung igen som en ørn.

Salmernes bog 103:5





Joannas vidnesbyrd fra mørket til lyset

Jeg blev født i mørke og svære omstændigheder, tilfældigt og uønsket, i en kold verden hvor kærligheden var kold for de fleste. I barndomsårene voksede jeg op under pres, had og vrede, og udviklede dårligt selvværd og lille selvtillid. Ingen fortalte at jeg var værdifuld, eller, at der var brug for mig - tværtimod fik jeg det modsatte at vide. I over 30 år af mit liv havde jeg det dårligt med mig selv, jeg var ulykkelig hver eneste dag, deprimeret, og ønskede ikke at leve. Tit tænkte jeg på at tage mit eget liv. Jeg planlagde hvor og hvordan jeg skulle dø.

I denne periode mødte jeg et menneske som fortalte mig om Jesus, at Jesus befrier mennesker fra lidelse og giver nyt liv. I dec. 1998 tog jeg imod Jesus, i mit hjerte og fik en bibel som gave. Jeg led stadig af depression og en dag kunne jeg ikke klare at leve mere, og ville drukne mig selv. På vej ud af døren hørte jeg tydeligt en stemme inde i mig selv som sagde Matthæus 8:16, stemmen fik mig til at standse. Jeg gik tilbage, og fandt min bibel frem og læste.

Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme.

Matthæusevangeliet 8:16-17



Gud fortalte mig, at han vil helbrede mig fra depression, og jeg troede på ham. Et par dage senere blev jeg af Helligånden ledt til at tage til Gudstjeneste i en frikirke, jeg ikke kendte. Jeg sad på første række, og mit hjerte hamrede af spænding og håb. En prædikant forkyndte Guds ord men pludselig standsede han, og kiggede udover forsamlingen og sagde. "Der er nogen her Gud vil helbrede for depression i dag".

Han så nu direkte på mig og gik hen og lagde sine hænder på mig og talte Guds forløsende ord over mig og bad. I samme øjeblik mærkede jeg en stærk kraft og jeg følte fysisk smerte i hjertet. Da jeg kom hjem denne søndag, var jeg forandret og forvandlet. Gud helbredte mine sår i hjertet og fyldte mig med glæde, fred og kærlighed.

Nu er det over 20 år siden, jeg blev sat fri for angst, og depression og jeg har ikke haft det siden. Det var virkelig, som jeg gik fra mørket til lyset, fra et liv til et andet. Al håbløshed forsvandt og et nyt værdifuldt liv åbnede sig for mig. Gud har vist mig sin nåde og barmhjertelighed. Troen på Jesus satte mig fri og gav mig et helt nyt liv.

Jeg har givet mit liv til Jesus, og ønsker at hjælpe mennesker fra et liv i mørke til et liv i lyset, det sande lys, Jesus Kristus.



Den Frie Kirke, er et kristent fællesskab i troen på Jesus Kristus

I Den Frie Kirke, på Bogø har vi særligt fokus på at formidle Guds ord på en levende og kærlig måde. Vi ønsker at opbygge mennesker, så de oplever den forløsende kraft i Guds ord. Vi holder opbyggende møder, hvor Guds ånd er til stede, og berører os dybt i sjælen.

Vi har daglig fællesskab med Jesus, Helligånden og Faderen gennem bøn og Guds ord. Vi ønsker, at mennesker bliver forandret i mødet med den levende Gud, og lærer ham personligt at kende samt oplever befrielse, frihed og helbredelse både psykisk, fysisk og åndeligt.

Kristne er kaldet til at have fællesskab med hinanden, vi er alle en del af kristi legeme på tværs af kirker og forskellig forståelse af Guds ord. Vi tror på at mennesker skal have frihed til at vokse i eget tempo, og frihed til selv at vælge hvor de vil gå i kirke.

Kontakt os for yderligere information og kom gerne forbi til en snak og en kop kaffe.

Joanna M. Jørgensen

Pastor / Lærer
Tlf. 22 31 47 93



Kim S. Jørgensen

Underviser
Tlf. 40 73 47 93

Den Frie Kirke

- Kirken for alle

- ✠ Gudstjenester
- ✠ Kristent fællesskab
- ✠ Undervisning i Guds ord
- ✠ Nadver
- ✠ Bøn og udfrielse
- ✠ Sang og tilbedelse
- ✠ Døb og døbsforberedelse
- ✠ Omsorg og personlige samtaler



Den Frie Kirke
Kirken for alle

Bogø Hovedgade 112
4793 Bogø By

Se mere på www.detkristneferiehotel.dk





Det Kristne Feriehotel

Joanna modtog denne vision fra Jesus

Kim og jeg var på Gran Canaria i 2016. Vi boede på et hotel, og jeg blev vækket af Gud midt om natten. Helligånden åbnede mine åndelige øjne, viste mig en vision om fremtiden, og det kald Gud har lagt i os.

Jeg så en stor sort klippe, hvor den ene side var i totalt mørke, og den anden side var i strålende lys. Kristus stråler fyldte den ene side af klippen i et skinnende lys. Jeg så mange mennesker klatre på den mørke side af klippen, hvor der var intet håb for fremtiden, der var elendighed, sygdom, depression, forbandelse og fangeskab.

Jeg strakte mine arme op til den mørke side, og hjalp de mennesker, der strakte deres arme i mod mig, ind i lyset til Jesus. På den lyse side fik de nyt håb, frihed og nyt liv. Deres sorg blev vendt til glæde, tungsind til lovsang, og de blev reddet fra mørke og fortvivelse.

Gud viste mig, at han ønsker at mennesker skal gå fra mørket til lyset ved deres egen fri vilje. I visionen ser jeg Gud kalde os til at hjælpe, støtte og redde mennesker fra en evig fortabelse, og til at bringe lægedom til de undertrykte.



Vi vil kunne bringe mennesker fra mørket til lyset, og vise dem hvem Gud er. Hjælpe dem til at komme ud af mørket, og til Herrens lys som giver dem nyt håb, og befrier dem fra "blindhed", så de kan lære sandheden at kende, Jesus Kristus, det sande lys.

Et nådeår fra Herren *Esajas' bog 61:1-3, 6-7*

Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig.
Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige
og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger
og løsladelse for lænkedede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævn dag fra
vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet
for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende
mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed.

Men I skal kaldes Herrens præster, vor Guds tjenere skal I hedde.
I skal leve af folkenes rigdom og få deres skatte i eje.
Fordi de fik dobbelt skam, og skændsel og spyt blev dem til del,
får de nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få.



Det Kristne Feriehotel

Ferie afslapning og opbygning af ånd, sjæl og legeme.

Det Kristne Feriehotel tilbyder et ferieophold i fælleskab med kristne.
Rammen er troen på Jesus og Guds ord.

Et 7-dags ophold indeholder:

Bibelundervisning/foredrag

Gudstjeneste

Motion - gå ture i den smukke natur

Forbøn og personlige samtaler

Fælles aktiviteter og udflugter

Fritid og ferie/hyggetid

1/2 pension og 6 overnatninger



Joanna M. Jørgensen
Pastor / Lærer
Tlf. 22 31 47 93



Kim S. Jørgensen
Underviser
Tlf. 40 73 47 93



Det Kristne Feriehotel

www.detkristneferiehotel.dk

Gran Canaria Spanien

7- dages ophold på Gran Canaria
November - april



Bogø Danmark

7- dages ophold på Bogø
April - oktober



Jesus er vejen, sandheden og livet

Vi ønsker med dette hæfte at få dig til at tænke på hvad tro betyder i dit liv, og hvad du tror der sker med dig, og dem du holder af efter døden.

Gud siger, at vi skal vælge livet eller døden.
Livet er, at vi tror på hans søn Jesus Kristus

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Johannesevangeliet 3:16-17

Vi ønsker med dette hæfte at informere dig om, frelsen, og hvordan du bliver frelst til et evigt liv i himlen.



Den Frie Kirke
Kirken for alle

Bogø Hovedgade 112
4793 Bogø By
www.detkristneferiehotel.dk
Tlf. 22 31 47 93 eller 40 73 47 93